

GOED LEVEN MET VERGETEN

Welkom bij het Geheugenhuis!



Voor informatie en advies over goed leven met vergeten kun je terecht bij het Geheugenhuis.

Een plek om vragen te stellen, informatie en materialen in te zien en te lenen en je verhaal kwijt te kunnen.



Vergeetachtigheid lijkt bij het ouder worden te horen. Niet direct een reden om ongerust over te zijn.

Als je zorgen maakt omdat jij of een van je naasten zich verward voelt, kom dan eens langs bij een van onze inloopmomenten.

Het Geheugenhuis is op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0317) 35 87 11 (Odensehuis)

Bel gerust als er vragen zijn!

maandag 27 januari 10.30-12.00 uur	Odensehuis	Hesselink van Suchtelenweg 6 Wageningen
woensdag 26 februari 10.30-12.00 uur	Huis van de Wijk De Nude	Kortestraat 2 Wageningen
maandag 31 maart 10.30.12.00 uur	Bblthk	Stationsstraat 2 Wageningen

Het Geheugenhuis is een initiatief van 'Wageningen Dementievriendelijk'. Hierin werken partners van Welsaam samen met actieve inwoners. Het zorgt dat Wageningen een stad is waar iedereen zich welkom voelt en goed omgaat met mensen met dementie en hun naasten. Waar mensen elkaar ontmoeten en zich gesteund voelen.